

Zondagsbrief

7^e jaargang, nummer 45

Zondag 19 april 2026

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Kerkdienst

Zondag hebben we een feestelijke kerkdienst met de Cantorij onder leiding van Guus Fennema, waarin zij haar 40-jarig bestaan viert. Het wordt een muzikale dienst, waarin we als gemeente samen met de Cantorij oude, vertrouwde en nieuwere liederen gaan zingen. Zo houden we de lofzang gaande 😊.

We wensen de cantorij een mooie dag, samen met hun gasten, vroegere leden van de cantorij. We zijn als gemeente gezegend met zo'n koor. We hopen nog vele jaren in velerlei diensten van hun muziek te kunnen genieten en diverse nieuwe geloofsliederden van hen te leren.

Ds. Coby de Haan

Collecte Kliederkerk: volop kerk maar anders

Zondag 19 april is de eerste collecte bestemd voor Missionair werk. Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen.

Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten.

Geef tijdens de collecte en steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Maak je bijdrage over op NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Missionair werk april. Bedankt voor je gift. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Bedankt!



Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer Bezemer en mevrouw Bax.

Aandacht voor elkaar

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. Het heeft mij enorm goed gedaan.

Jan van 't Hoog

Corine de Haan is deze week geopereerd aan haar knie. Er zal nog een revalidatieperiode volgen, dat kracht en geduld zal vragen.

Jan van Leeuwen heeft twee keer een darmoperatie moeten ondergaan. Het herstel gaat moeizaam. Hij ligt in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. We hopen met hem op beterschap en verder herstel.

Laten we als gemeente met Corine en Jan meeleven, dat zij zich gesteund weten met onze aandacht en gebeden.

Ds. Coby de Haan

Save the date

De vierde Time-Out-Middengeneratie is donderdagavond 21 mei. We zijn welkom bij Harriëtte Notenbomer, Da Costastraat 8. We hopen weer op een fijne Time-out met een goed gesprek.



Inmiddels is er een mooie groep ontstaan en groeit de verbondenheid. Schuif aan, ook als je nooit eerder bent geweest. Ken je mensen, waarvan je denkt, dat dit ook iets voor hen is, nodig ze uit, en neem ze mee!

Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan

Aankondiging cursus 'zin in mantelzorg'

Via welzijnsorganisaties wordt er aandacht gevraagd voor de situatie waarin mantelzorgers verkeren. Een goede zaak. Meestal groei je er langzaam in en is het vanzelfsprekend wat mensen voor elkaar doen. Een aantal jaar geleden is er in de PGV een cursus geweest 'zin in mantelzorg'. Meerdere deelnemers hebben zo nu en dan contact met elkaar. De herkenning bij elkaar deed mensen goed. Vanuit de PGV willen wij deze cursus weer gaan aanbieden. We gebruiken cursushandleiding die aandacht heeft voor allerlei aspecten waar je als mantelzorger mee in aanraking komt. Waarschijnlijk gaan we na de paastijd van start. Wilt u ons laten weten of u mee wilt doen?

In eerste instantie richten wij ons op de mensen die mantelzorger zijn van hun partner. De partner kan thuis wonen of in een zorgcentrum. Als u mantelzorger bent voor een ouder of uw kind, en u graag met andere mensen in contact wil komen die zich in eenzelfde situatie bevinden laat het dan ook weten. Mogelijk starten we daar een aparte groep voor.

John Boogaard, Anneke Geerken en Alette van de Lagemaat

Versterking tuingroep groeiperiode

Voor de maanden maart t/m september zoeken we versterking bij de tuingroep. Op de dinsdagmorgen van half 9 tot half 12/12 uur werken we met enkele mensen in de tuin. Vooral wij, de dames die in de binnentuin werken (Anneke en Liesbeth) zoeken iemand die enige kennis heeft van (ecologisch) tuinonderhoud. Is dit iets voor u, meldt u dan bij Liesbeth Mentink-van den Herik, 06-83510994 of ec.mentink@gmail.com.

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor onder andere bij de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 21 april aanstaande van 9.30 tot 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk.

Onze kaarten zijn ook te koop voor € 1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen.

Voor informatie: Carla Rovers, 06-45789142 of crovers@live.nl.

Samen Eten in 't Trefpunt

Elkaar ontmoeten, tijdens een gezellig diner. Als je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee gehouden. Wil je graag mee-eten, maar heb je geen vervoer? Dan kunt u dat melden bij het inschrijven. Vrijdag 24 april 2026, aanvang 18 uur, welkom vanaf 17.30 uur. Ingang 't Trefpunt via de Dennenlaan. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgeven kan (bij voorkeur via mail) tot en met dinsdag 21 april 2026 via zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl of Tonny van Woerkom-Beumer, 06-40510873.

De schoolexamens komen eraan! 🤖

We willen graag de jongeren uit onze gemeente aanmoedigen in deze spannende en bijzondere tijd.

- 👉 Doe jij examens?
- 👉 Ken je iemand uit de gemeente die examens doet?
- 📞 Laat het ons weten! Liefst naam en adres, maar alleen naam is ook al top.

Geef het door aan Gerrieke Vinke via g.h.c.vandeweerd@gmail.com.





Thema:

Onderweg

Info: nynkedeboer3@hotmail.com

Viering in de stijl van

Taizé

Meditatie door:
zingen, Bijbellezen, gebed,
stilte en aansteken van
kaarsen.

Zondag
19 april 2026

19:30-20:15 uur

In de Petrakerk,
Kerkewijk 135

Ontmoetingsbijeenkomst 'Als kanker je raakt'

De plaatselijke werkgroep van de Stichting Als kanker je raakt (we werken onder de naam Kanker - op weg met de ander) hopen een ontmoetingsbijeenkomst te houden op D.V. woensdagmiddag 22 april in Veenendaal. We verzamelen om twee uur op Anker 55 in Veenendaal voor wat korte informatie en overleg. Zij die mee willen wandelen, lopen via een boswandeling van ongeveer 20 minuten naar het restaurant waar we koffie/thee met iets lekkers nuttigen. Alle tijd voor ontmoeting en bijpraten. Zij die minder goed ter been zijn (of bij regenachtig weer) kunnen met de auto naar het restaurant van de 3 Zussen rijden (Kerkewijk-Zuid 115, Rhenen). Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. De bijeenkomst in het restaurant is van 15 tot ongeveer 16 uur. Wel graag even opgeven bij Ellen van Voorthuysen (06-11440117) of Bert Troost (06-22272112). Natuurlijk zijn eventuele partners ook welkom. Weet je welkom!



Kijkcijfers zondag 12 april 2026

Direct: 142 Opname: 70

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal